

PreekPrikkel

# Leven mét hoop



Zondag 18 februari ging het over *leven mét hoop*. De dienst kun je hier terugzien:  
<https://www.youtube.com/watch?v=WOS9ifKnTRo>

## Bespreekvragen

- Wat roept het woord *hoop* bij jou op? Wat geeft jou hoop in het leven?
- Herken je ook de andere kant: wanhoop, geen perspectief meer zien? Is er iets dat je dan toch weer helpt?
- In de preek gaat het over het risico van een te grote focus op de toekomst: dat de hoop op de hemel (het eeuwige leven) een wegvluchten wordt van het hier en nu. Herken je dat, of niet? (bekijk eventueel 35:30-37:28).
- *Hier beneden is het niet*. Mensen zeggen dit als ze willen benadrukken: de wereld is een gebroken plek én in de hemel is het véél en véél beter. Wat vind je van deze uitspraak: *hier beneden is het niet*?
- In de preek gaat het over het hemelse leven dat nu al doorbreekt in het heden (hier beneden is het wél!). Waar zie jij het goede, hemelse leven de aarde aanraken? (bekijk eventueel 41:30-46:20).
- Tegelijk is er ook inderdaad veel ellende (hier beneden is het nog niet). Maar op een dag zal alles goed komen, als Jezus Christus verschijnt. Zoals 1 Petrus 1,4 het zegt: *Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt*. Kijk je uit naar deze toekomst? (bekijk eventueel 46:20-53:40).
- Lees samen hardop 1 Petrus 1,1-8. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen beantwoord. Ga vervolgens in gesprek.

- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?

- Wat zegt deze tekst over wie God, over wie Jezus is?