

Gelukkig de vreedestichters



Zondag 3 november was het thema: *Gelukkig de vreedestichters*. De preek kun je hier terugvinden: <https://www.youtube.com/watch?v=MpQmGpMHuZY> Kijk voor nog meer informatie over dit thema op de website:

<https://www.jaarthema.nl/index.html>

Bespreekvragen

- De persoon van *Jezus Christus* én het thema *vrede*. Zie je verbanden?
- Jezus zegt: “Gelukkig de vreedestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” Waar roept deze uitspraak bij jou op?
- Zou je graag een brenger van vrede willen zijn? Waarom wel/niet?
- Lars en Marten omschrijven zichzelf als behoorlijk conflict mijdend (bekijk eventueel met elkaar 28:20 – 29:00 én van 46:40 – 48:00). Wat doe jij in een situatie van conflict/spanning? Wat is je eerste reactie?
- In de preek komen concrete voorbeelden naar voren hoe je vrede kunt stichten. *Voorbeeld 1*. Niet meedoen met geroddel maar oproepen te stoppen. *Voorbeeld 2*. Mensen die negatief doen tegen elkaar op social media oproepen live met elkaar in gesprek te gaan. *Voorbeeld 3*. Twee mensen zijn aan het vechten, en je haalt ze uit elkaar. Dit zijn maar “voorbeelden”. Waar roept God jou toe op dit moment? Waarin kun jij een brenger van vrede zijn?
- Lees samen hardop Matteüs 5,1-16 óf Romeinen 12,9-21. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen beantwoord. Ga vervolgens in gesprek.

- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?

- Wat zegt deze tekst over wie God is?

- De theoloog Stefan Paas zegt het volgende in zijn boek *Vrede op Aarde* (pagina 400: “Waartoe is het christendom op aarde? Waarom zouden mensen eigenlijk christen zijn? Waarom zou je iemand uitnodigen het te worden? Aan het eind van deze zoektocht is mijn antwoord: *het christendom is er om vrede te stichten*. Dat doet het door liefdevolle relaties te leggen, te zoeken naar rechtvaardigheid in dienst van verzoening, in hoopvolle verwachting van Gods *shalom*.” Reageer eens. Wat kun je wel/niet volgen?

Oefening voor deze maand - 1

Jezus begroet zijn vrienden regelmatig met ‘vrede’ of hij stuurt ze juist op pad ‘in vrede’ (Marcus 5,34; Lukas 7,50, Johannes 20,19-21) Ook Paulus en andere schrijvers in het Nieuwe Testament doen dit. Met het uitspreken van de vrede wordt deze vrede daadwerkelijk aan iemand geschonken. Wie kun jij de komende weken met ‘vrede’ begroeten? In ontmoetingen, in appjes of mailtjes? Spreek het eens uit naar iemand: ik wens je vrede. Houd je ervaringen eens bij.

Oefening voor deze maand - 2

Neem in gedachten wie je het meest vervelend/lastig vindt in je omgeving. Misschien is jou ook wel iets aangedaan. Kun/wil jij die ander vergeven? Bid voor die persoon. Wat gebeurt er met jou als je die persoon in gedachten zegent met het goede en de vrede van Jezus?