

PreekPrikkel

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet



Zondag 17 september ging het over de talrijke zegeningen die we ontvangen in Christus. Op de dag dat Maxima trouwde veranderde haar leven radicaal. Haar positie en haar identiteit gingen op de kop. Zo is het ook met mensen die tot geloof komen, deze mensen die geloven worden in de Bijbel mensen genoemd die *in Christus* zijn. *In Christus* - door Jezus Christus - verandert onze positie voor God. In Christus ontvangen we talrijke zegeningen. Zie je ze? God ziet veel meer in ons dan wij vaak in onszelf zien! De preek is hier terug te zien en luisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=yDQVZtbYMRM>. Tip: Lees eerst met elkaar Efeziërs 1:1-14 (lees het stuk eventueel in de Bijbel in Gewone taal, dat is iets toegankelijker), dan heb je meer gevoel bij het onderwerp.

Bespreekvragen

- Soms zeggen mensen: *ik ben een gezegend mens*. Ben jij een gezegend mens? Waarom wel/niet?
- Kijk met elkaar het begin van de preek, van 24:20 tot en met 30:00. Herken jij iets van *verandering* doordat je *in Christus* bent? Maakt dat het leven anders? Ja, of nee? Waarom wel of niet?
- Je staat voor de spiegel. Wat zie jij? Wat zie jij als je naar jezelf kijkt? Welke woorden komen op?
- Hoe geloof je dat God naar jou kijkt in Christus? Is er een verschil met hoe jij naar jezelf kijkt?
- In de preek zijn een aantal zegeningen behandeld:
 - (1) Wij hebben rijke genade ontvangen; (30:00-36:32)
 - (2) Wij zijn geliefde kinderen van God; (36:32-39:15)
 - (3) Wij zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest; (39:15-42:00)

Kies één van deze zegeningen uit en bespreek met elkaar de volgende vragen:

- Wat roept deze zegen bij jou op?
- Waar raakt deze zegen aan jouw leven of het leven van iemand anders?

- Zijn er mensen in het bijzondere die je deze zegeningen gunt?

- Lees samen hardop Efeziërs 1:1-14. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen voor zichzelf beantwoordt:

- Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?
- Wat zegt deze tekst over wie God is?

- God kijkt naar jou met liefde. Je hebt zijn rijke genade ontvangen. Je bent gestempeld door de Heilige Geest: de Geest die in je woont en blijft! *Hoe blijf jij deze belangrijke zegeningen zien en verlies je ze niet uit het oog?*

Boekentips

Het boek ***Leven in Christus*** van Hans Burger gaat over deze thematiek. Het is een mooi en ook stevig theologisch boek voor wie meer verdieping zoekt. Een andere aanrader is ***Wie je bent in Christus*** van Wilkin van de Kamp. Dat is wat makkelijker in het lezen.