

PreekPrikkel

Licht óf duisternis



Deze preekprikkel ontvangt nog een update.

Zondag 15 oktober ging het over *licht óf duisternis*. De preek is hier terug te zien en te luisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=cWRVeJZMWZw>

Bespreekvragen

- Wat zijn voor jou plekken van licht?
- Wat zijn voor jou plekken van duisternis?
- Er is veel aan de hand in de wereld. Zo vallen er nu veel slachtoffers in Israël en in Gaza. Houd jij hoop te midden van deze gebrokenheid? Zo ja, waardoor?
- *God is liefde*. De Bijbel vertelt dat op veel plekken. Wat roept dat bij je op?
- Het is één van de bekendste verzen uit de uit de bijbel, Johannes 3,16: *Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft*. Reageer eens?
- In de preek wordt genoemd dat Gods liefde niet alleen *prachtig is*, maar ook nodig: *levensreddend* (zie de preek van 34:00 tot en met 38:30). Hoe kijk je daar tegenaan?
- Gods redding van de wereld komt tot stand via het sterven en opstaan van Jezus. Wat betekent het kruis voor jou? Vind je het ingewikkeld óf juist prachtig? (zie de preek van 38:30 tot en met 47:12)
- Er worden in Johannes 3,16 twee kanten geschetst: *geloven óf niet geloven* en daarmee *eeuwig leven óf verloren gaan*. Wat roept dat bij je op? (zie de preek van 47:12 tot en met 52:30).
- Lees samen hardop Johannes 3,14-21. Neem vervolgens vijf minuten stilte waarin iedereen voor zichzelf nogmaals de tekst leest, en de onderstaande vragen beantwoord. Ga vervolgens in gesprek.
 - Wat doet dit gedeelte met je? Wat vind je mooi of moeilijk?
 - Wat zegt deze tekst over wie God is? Wat zegt deze tekst over wie Jezus is?

Extra

- Er is een mooie film van de Alphacursus die gaat over de vraag: *waarom stierf Jezus?* Zie daarvoor de volgende link:
https://m.youtube.com/watch?v=5nLsYY8O9Vc&list=PLC8SLEXadnB_vaWYb4fN4uNxBSqPGi1Pd&index=4
- Jezus wil je het eeuwige leven geven! Hij nodigt je uit jouw vertrouwen op Hem te stellen. Misschien heb je dat nog nooit écht gedaan. Het kan door het volgende gebed te bidden (kies je eigen woorden): "Heer Jezus. Dank U dat U zoveel van mij houdt. Ik keer mij af van alle slechte dingen in mijn leven (als je aan zonden moet denken, noem ze op), vergeef mij alstublieft. Dankuwel dat U voor mij gestorven bent aan het kruis, dankuwel dat U mij vergeeft.! Ik stel mijn vertrouwen op U. Kom alstublieft in mijn hart met uw Heilige Geest, om voor altijd bij mij te blijven."